

*Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!*

*Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 6h00', sáng Chủ Nhật, ngày 24/08/2025.*

\*\*\*\*\*

## **PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC**

### **Bài 173: Tin chính mình thì sẽ có thể chuyển được cảnh giới**

Hòa Thượng chỉ dạy rằng mỗi chúng ta đều có thể chuyển được cảnh giới dù cho đó là cảnh giới khốc liệt đến đâu đi chăng nữa. Mọi sự mọi việc đều là sự an bài của Phật Bồ Tát, chúng ta hãy tin vào lời dạy của Phật Bồ Tát mà sống, mà đối nhân xử thế tiếp vật.

Tuy nhiên, chúng ta ngày nay, khi đối diện những việc chưa tới đâu, thì đã sốt sắng, vội vàng, quên rằng chính mình luôn có Phật lực gia bị. Người này giàu sang, có địa vị thì sợ tiền và địa vị bị mất đi, người kia đang mong cầu chiếc ghế cao hơn thì cũng sợ không đạt được chiếc ghế như mong muốn. Chính vì tâm lo sợ này, chính vì tâm muộn được lợi ích này mà họ nghe theo sự an bài, sắp đặt của một số kẻ lợi dụng. Cho nên, người giàu thường rất dễ bị lừa về phong thủy.

Xưa kia khi tôi còn làm việc ở nhà sách, gặp hai người luyện trường sinh điện. Họ đi ngang qua tôi và nói trường sinh điện của tôi chỉ có 600 đè xi ben. Họ thấy một con cóc khá đẹp tôi nhặt ngoài đường, rửa sạch, rồi đặt lên bàn thì họ thốt lên rằng con cóc đó có năng lượng lên đến 1800 đè xi ben. Đây là áo, tự gạt mình, gạt người. Họ tưởng họ có năng lực tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, hai người này gây lộn với nhau àm ĩ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nếu chúng ta nghe theo họ thì sẽ chịu sự định đàt của họ. Nếu họ thích thì họ khen chúng ta lên tận trên đọt dừa cao tít. Lên rồi không xuống được.

Có rất nhiều người vì những lời nói “yêu ngôn hoặc chúng” mà mất ăn mất ngủ. Đôi khi ai đó chỉ phán một câu như: “Nhìn mặt của anh chị sắp có đại nạn” là họ đã hoảng hồn. Lần đó, tôi đang đi công tác ở nước ngoài, lịch trình dày đặc nhưng tôi liên tục không thở được và thức trắng nhiều đêm. Tôi cảm nhận tình trạng này không được nên quyết định phải quay về Việt Nam để chết ở Việt Nam. Bác sĩ đo điện tâm đồ cho tôi và thất kinh nói: “Thầy có biết thầy có thể chết bất cứ lúc nào không?” Tôi trả lời rằng: “Tôi biết nên tôi về đây để chuẩn bị chết!” Chắc chưa có ai nói vậy với bác sĩ nên khuôn mặt của bác sĩ ngạc nhiên.

Một vài năm sau, tôi đi khám lại, chức năng tim của tôi phục hồi rất tốt. Bác sĩ hỏi tôi uống thuốc gì thì tôi nói tôi chẳng uống thuốc gì, tuy nhiên, “trước đây tôi chẳng có gì để cho nhưng mấy năm nay, tôi có nhiều thứ để cho. Tôi tặng đậu phộng, tặng rau,

*và nếu bác sỹ cho số zalo thì mai sẽ có rau và đậu phụ tặng bác sỹ.”* Lời nói của bác sỹ về bệnh tật là lời nói thật và nếu chúng ta không định tĩnh, chúng ta sẽ bàng hoàng. Còn những lời nói yêu mì, gạt người mà chúng ta lại đi lo sợ thì mọi người thử nghĩ xem, chúng ta có đáng thương không?

Nếu bây giờ có ai đó nói với chúng ta một cách thản bí rằng: “*Tôi nhìn mặt anh thấy có nhiều chúng sanh ở các tầng không gian khác theo lầm, trong nhà anh có nhiều chúng sanh đang ở lầm!*” thì chúng ta nghĩ sao? Đối với tôi thì tôi sẽ trả lời là: “*Ồ! Chính xác! Chẳng những họ ở đồng mà tôi đi đâu tôi cũng còn mời họ về nữa!*” Tôi mời họ về chỗ tôi để tu tập. Chúng ta hãy thử nghĩ mà xem, ngay phát tâm cho người ta có nơi chốn tu tập mà chúng ta còn không dám phát ra! Chúng sanh ở tầng không gian khác ở khắp mọi nơi, vất vưởng không có chỗ nương tựa. Nếu có duyên thì mời họ về tu tập! Làm gì có chuyện kỳ kỳ quái quái diễn ra đâu!

Nhà tôi trước kia ở Quận 12 được người hàng xóm nói ngôi nhà này là một ồ Ma. Thiên hạ ai cũng biết nhà tôi ở là một ồ Ma nhưng tôi thì chưa từng thấy. Thời gian tôi ở ngôi nhà đó vài năm. Ở ngôi nhà này, tôi bị bệnh nghiêm trọng suốt 1 năm. Tôi biết là có Ma, chúng làm hai đứa con tôi thất điên bát đảo. Lúc đó, tôi chỉ sám hối và hóa giải. Có những buổi tối, tôi cầm cây nến đi từ nhà trên xuống nhà dưới, đi các phòng, vừa đi vừa niệm Phật. Cũng thấy rợn rợn sóng lung nên tôi dùng ánh sáng của cây nến để tập trung niệm Phật.

Tôi không dùng tâm đối trị mà dùng cách hóa giải. Mọi thứ cũng đều là hữu duyên. Ngôi nhà này được người chủ bán rẻ vì chẳng ai mua, thậm chí tôi cũng không chủ định mua. Mọi sự như thế có một sự sắp xếp kín kẽ. Cho nên, mọi người chờ nên nghe theo, tin vào những lời yêu ngôn, huyền hoặc của ai đó. Không phải là họ nói gì thì chúng ta cũng nghe theo họ, chúng ta hãy tin vào Phật, tin vào Nhân, tin vào Quả, tin vào Lý, tin vào Sư.

Trong bài hôm nay, Hòa Thượng có trích câu nói của một người như sau: “*Trong nhà con cúng một tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, có người phán với con rằng trong nhà không được cúng tượng Phật. Nếu cúng Phật tượng thì tất cả duyên phận đều không dám đến nhà.*” Người này lúc đó có hỏi người đang phán kia rằng, duyên phận là gì thì được họ cho biết đó là thăng quan phát tài, sanh con trai, sanh con gái.

Nghe tới đây, chúng ta thấy ngay rằng, người đang phán kia đã điêm dung yểu huyệt của người thế gian. Người thế gian ai cũng mong cầu thăng quan phát tài, mong sinh được con trai, con gái, vậy mà bây giờ phán như vậy thì người thế gian rất lo sợ. Lúc ấy, họ có lẽ sẽ khởi ý là: “*Thôi, Phật thờ phuộc đâu chưa thấy, mà những việc này nếu thật thì đúng là không tốt, đã lỡ rồi thì đem tượng đi tặng cho người khác. Phật thì từ bi, Phật sẽ không trách đâu!*” Những người phán bừa ác đến mức độ như vậy đấy! Tôi đã từng gặp tình huống này. Tôi an vị tượng Phật cho gia đình họ xong, qua một đêm, đến ngày hôm sau, tôi vẫn còn ở đó, họ đã xin gửi lại tượng Phật cho tôi. Tôi hỏi

họ thì họ trả lời là vì họ nghe hàng xóm nói là không nên thờ tượng Phật trong nhà, thờ như vậy sẽ gặp xui xẻo.

Một lần khác, tôi về Hưng Yên tặng máy niệm Phật, nghe pháp cho mọi người. Mọi người nhận máy, còn vỏ hộp thì trả lại vì trên hộp có in hình Phật. Họ có hành động như vậy là do trước đây có ông Thầy cúng nói rằng ở trong nhà còn ăn thịt, làm việc vợ chồng mà nêu thờ Phật là đại tội nên người nào, người nấy sợ không dám thờ.

Đây là lời nói “*yêu ngôn hoặc chúng*”! Vậy mà người tin lại rất đông mới là lạ! Yêu ma quỷ quái luôn mượn cơ hội chúng ta đang gặp xui rủi để nói với chúng ta những điều khiến chúng ta mất lòng tin vào việc thờ Phật, lập bàn thờ Phật. Do đó, chúng ta là người học Phật thì phải thấu hiểu Phật là gì? Vì sao thờ Phật? Và phải hiểu Nhân, hiểu Quả, hiểu Lý, hiểu Sư.

Ngoài đời mà có người phán câu: “*Đoạn duyên phát tài, đoạn duyên sanh con*” thì ai nghe được cũng thấy khiếp sợ. Khi nghe một lời nói “*yêu ngôn xảo ngữ*”, thì cũng có người mạnh mẽ hỏi lại là: “*Ai nói những lời nói này?*” thì câu trả lời là “*Có người nói với tôi!*” tức là chẳng ai biết người nói là ai. Người đó có phải là người đạo cao đức trọng không? Có phải là người chân thật tu hành học Phật không? Cũng chẳng ai biết.

Hòa Thượng nói: “*Chúng ta nghe những lời nói này, tôi xin nói với các bạn, đó là những lời của yêu ma quỷ quái. Từ xưa đến nay, hoặc là ở ngay trước mắt, có biết bao nhiêu người cúng đường hình tượng Phật, Bồ Tát thì cả nhà mọi sự đều cát tường như ý. Các vị hãy đọc “ANan vấn Phật kết hung kinh” thì sẽ biết. Cúng đường tượng Phật Bồ Tát, chỉ có loại người nào không dám đến? Yêu ma quỷ quái không dám đến! Người có tâm hạnh bất chánh cũng không dám đến! Cho nên, những người nói lời nói này chính là yêu ma quỷ quái. Họ nói để bạn đem bỏ đi hình tượng của Phật Bồ Tát, để cho họ dễ dàng bước vào*”.

Trong nhà mà chúng ta thờ cúng tôn nghiêm thì sẽ có một oai thần khó nói, cảm giác một từ trường rất đặc biệt. Chúng ta hãy thử nghĩ mà xem Phật là một đáng toàn thiện, một bậc tự giác, một bậc giác tha, một bậc giác hạnh viên mãn. Không phải Ngài chỉ độ được mình và không độ được người, cũng không phải Ngài chỉ độ được người và không độ được mình. Ngài độ được mình và độ được người, công đức hoàn toàn viên mãn.

Do đó, chúng ta thờ các bậc đức hạnh như vậy, thờ những tấm gương tốt là Nhân thì Quả sẽ là người người cùng hướng theo những tấm gương tốt đó mà học tập và làm theo. Tin Phật, tin Lý, tin Sư, tin Nhân, tin Quả. Chúng ta còn tin vào chính mình, tin rằng khi bản thân làm theo Phật thì chính mình sẽ được tốt đẹp như Phật, mọi sự mọi việc đều tốt đẹp chứ không có chướng ngại, không có chuyện xấu đi.

Vậy mà những kẻ nói lời “*yêu ngôn hoặc chúng*” lại khẳng định rằng thờ Phật trong nhà thì rất nhiều duyên không đến được. Đó là thăng quan phát tài, sinh con trai,

sinh con gái đều không đạt được. Có người sinh con trai ba năm rồi mà chưa có con gái hoặc ngược lại sinh được con gái mà không có con trai, thế là trong nhà có tượng Phật là họ đem cho người khác. Cho nên con người vì sự tự tư ích kỷ mà sẵn sàng nghe theo, làm theo những gì thỏa mãn sự tự tư ích kỷ đó. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng, chúng ta học Phật thì cần có niềm tin rõ ràng, chứ không nên mơ hồ.

Hòa Thượng nói: “*Hiện tại những lời nhiều hoặc này quá nhiều. Chúng ta chính mình phải thật rõ ràng tường tận trước những lời “yêu ngôn hoặc chúng”*. Hay nói cách khác, những người học Phật chúng ta không nên đi xem tướng đoán mạng, xem phong thủy.” Thật ra, việc xem phong thủy, xem tướng là không cần thiết. Chúng ta có thể tự tạo nên một phong thủy tốt đẹp ở những nơi mình đến.

Chúng ta tổ chức trại hè luôn là hoàn toàn miễn phí, nhân sự của chúng ta từ khâu hậu cần đến giảng dạy, hay ở vị trí diễn giả đều luôn tận tâm tận lực, hy sinh phụng hiến, luôn chịu khó, luôn chịu khổ. Các chia sẻ của diễn giả đều hoàn toàn miễn phí mà mang lại lợi ích thiết thực và rõ ràng cho mọi người. Ngay đến phuong tiện đi lại như vé máy bay, tiền tàu xe, nhân sự chúng ta cũng tự bỏ tiền cá nhân. Đây là chúng ta làm phong thủy quá tốt, cho nên mọi người đều hoan nghênh.

Từ rất lâu rồi, chỉ cần có người mời, chỉ cần hẹn ngày, hẹn giờ là nhân sự của chúng ta có mặt mà không đòi hỏi bên mời phải lo lắng điều gì. Xét cho kỹ xem một lịch trình dài để đến được một địa điểm giảng dạy nào đó đều là có sự an bài. Cho nên Hòa Thượng nói: “*Hiện tại, có rất nhiều những “lời yêu ngôn hoặc chúng”, chúng ta phải hết sức sáng suốt để tiếp nhận.*” Nếu không sẽ bị những lời “yêu ngôn hoặc chúng” của họ làm chúng ta dao động. Tốt nhất là không nên tiếp cận những người này!

Làm sao để chúng ta nhận biết được những kẻ nói lời “yêu ngôn hoặc chúng”? Hãy nhìn vào đời sống của họ là biết rõ. Họ luôn nói một đằng làm một néo, đòi sống tham lam, bốn xén, hưởng thụ, phóng túng. Người giải đãi, lười biếng, chênh mảng, thích ăn sài đồ của người cũng luôn có thái độ đó. Người có đức hạnh, khiêm tốn, siêng năng, tinh tấn không bao giờ có lời “yêu ngôn hoặc chúng”.

Hòa Thượng nói: “*Người chân thật học Phật thì không có thứ gì không tự tại. Mọi thứ đều tự tại, không thứ gì là không kết tường tốt đẹp. Thế nào là phong thủy tốt? Bạn xem thấy trong tâm rất thoải mái, cảm thấy rất vừa lòng thì đó là phong thủy tốt.*” Trong hoàn cảnh sống của chúng ta, chúng ta cảm thấy mọi sự tốt đẹp, được sắp đặt theo ý mình chứ không phải là nghe theo sự sắp đặt của người khác, thì đó là phong thủy tốt.

Khi tôi còn đi làm ở công ty, một ông thầy phong thủy từ nước ngoài về đã tiêu tốn rất nhiều tiền vé máy bay, tiền ở khách sạn một tuần của công ty. Ông đã yêu cầu phải đặt tủ văn kiện hồ sơ chắn ngay ở lối đi vào phòng họp, nghĩa là đi vào cửa phòng họp là đụng ngay lưng của tủ và mọi người thì phải đi sang hai bên. Bản thân tôi tự tư

duy rằng, đối tác đến một phòng họp mà sắp đặt như vậy, có lẽ họ sẽ cho rằng người chủ công ty đầu óc có vấn đề. Dù vậy, lãnh đạo công ty vẫn nghe rầm rắp để mong cứu vãn công ty và cuối cùng công ty vẫn vỡ nợ.

Hòa Thượng nói: “*Người nghe theo lời “yêu ngôn hoặc chúng” của người khác thì đó là người thật đáng thương! Chúng ta bị người ta lợi dụng. Nếu nói khó nghe một chút thì đó là chúng ta bị người ta xỏ mũi, dắt đi.*” Cho nên Hòa Thượng dạy chúng ta không nên tin vào những lời “yêu ngôn hoặc chúng” của người ta. Chúng ta phải tin vào những lời Phật dạy, tin vào Nhân, tin vào Quả, tin vào Lý, tin vào Sự chứ không phải tin vào những lời nói vô căn cứ. Nếu như ai đó nói thò tượng Phật trong nhà sẽ cản trở duyên tốt như duyên phát tài, duyên sanh con trai, con gái là lời nói chẳng có căn cứ.

Hòa Thượng tiếp lời: “*Chúng ta phải tin tưởng chính mình, tin rằng chính mình có thể chuyển được cảnh giới, không bị cảnh giới chuyển. Mỗi ý niệm sanh khởi đều là ý niệm thanh tịnh*”. Mỗi ý nghĩ của chúng ta đều là thuần thiện thuần tịnh. Người mà mỗi ý niệm đều là thuần thiện thuần tịnh thì tất cả những nơi họ ở chắc chắn sẽ hình thành phong thủy vô cùng tốt đẹp. Những năm qua, các Thầy cô Khai Minh Đức đi đến đâu cũng làm mọi người vui. Nếu vì lợi mà đến thì các Thầy cô mang đến phong thủy xấu. Nếu vì ân nghĩa, đạo nghĩa và tình nghĩa mà đến thì chắc chắn các Thầy cô đã mang một phong thủy vô cùng tốt đẹp đến cho người khác.

Hòa Thượng nói: “*Chúng ta là người học Phật mà còn đi tìm quỷ thần, tìm người xem tướng đoán mạng, tìm người xem phong thủy thì những việc này thấy đều là những việc chướng ngại, hay nói cách khác, chúng ta hoàn toàn không tin Phật Bồ Tát.*” Một người tin Phật Bồ Tát thì người đó sẽ không đi xem tướng đoán mạng làm gì. Phật dạy rất rõ ràng muốn có tiền tài thì bố thí tiền tài, muốn có trí tuệ thì bố thí pháp, bố thí năng lực và muốn khỏe mạnh sống lâu thì bố thí vô úy. Bố thí vô úy là tất cả việc làm của chúng ta khiến mọi người cảm thấy an ổn, chúng ta đi đến đâu luôn làm mọi người thấy an.

Cho nên Hòa Thượng chỉ dạy rằng: “*Chúng ta đi tìm những thứ bên ngoài để định đặt cho vận mạng, cho nơi ở của chúng ta, vậy thì chúng ta hoàn toàn không tin Phật, Bồ Tát. Trong tâm chúng ta xen tạp, không thanh tịnh. Bạn tuy rằng có niềm Phật đấy nhưng bạn làm sao có thể có được tâm thanh tịnh? Bạn làm sao có được thiền định (tâm không loạn động)? Vì thế, bạn làm sao khai được trí tuệ?*

“*Các vị phải nên xét cho kỹ thì thấy kiết hung họa phước là Quả báo. Khởi tâm động niệm, hành động tạo tác chính là Nhân. Xin nói rõ với các vị rằng hằng ngày ta chỉ cần tích cực đoạn tất cả các việc ác, vâng làm tất cả các việc thiện và làm đến được một mức độ nhất định, thì thông qua quan sát các cảnh duyên trong cuộc sống thường ngày, chúng ta sẽ thấy rất rõ tất cả những vận mạng đó dần dần chuyển tốt.*”

Những điều tốt xấu, những điều họa phước đều là Quả báo. Vậy Nhân chính là khởi tâm động niêm, hành động tạo tác. Nhân tốt thì nhất định có Quả tốt. Nhân tốt là tất cả việc làm của chúng ta đều là thuần thiện thuần tịnh, luôn giúp ích cho người. Nếu việc làm gây phuong hại cho người thì đó là Nhân xấu.

Vận mạng của chúng ta sẽ chuyển tốt nếu chúng ta nỗ lực làm việc thiện đạt đến một tiêu chuẩn nhất định. Nếu vận mạng dần dần xấu đi là do việc ác không đoạn, việc thiện không làm. Những nhân duyên quả báo này, chúng ta sẽ thấy một cách tường tận. Còn người suốt ngày tin bóng tin gió, tin theo lời “*yêu ngôn hoặc chúng*”, những lời nói không có căn cứ sẽ không thể có được trí tuệ.

Trong cuộc đời tôi, không biết bao nhiêu lần người ta đoán mạng rằng tôi phải chết hoặc phải nghèo khổ, nhưng cuối cùng mọi sự lại hoàn toàn khác. Chúng ta chỉ cần nghe theo sự chỉ dạy của Phật Bồ Tát và các Ngài làm thế nào, chúng ta làm thế đó thì sẽ gặt hái kết quả ngày ngày tốt đẹp. Hòa Thượng nói: “*Nhân duyên quả báo nhỏ như hạt bụi cũng không hề sót lọt. Nếu bạn hiểu điều này thì mọi đai ngộ trong cuộc sống, không luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta đều rõ ràng để vui vẻ tiếp nhận!*”

Chúng ta sẽ không tiếp nhận trong tâm trạng oán trách vì chúng ta biết rõ rằng do bản thân không chịu tích cực làm việc thiện thì việc ác sẽ tiếp tục đến với mình. Hòa Thượng từng nói rằng khi chúng ta làm việc thiện nhiều thì năng lực, từ trường của việc thiện được lan tỏa. Lúc này, chúng ta sẽ được bảo vệ trong từ trường thiện đó nên mọi việc tốt lành sẽ đủ duyên để đến. Còn nếu chúng ta gặp những sự việc không tốt lành thì việc lớn sẽ tự nhiên hóa nhỏ, việc nhỏ sẽ hóa không.

Mọi lời dạy của Hòa Thượng đều có “*Sự Lý Nhân Quả*” chứ Ngài không nói hàm hồ. Đây cũng là đặc thù của Phật pháp. Yêu Ma Quỷ Quái thường nói một cách hàm hồ, còn Phật Bồ Tát thì không. Các Ngài đều nói trên “*Sự Lý Nhân Quả*” chứ không có chuyện nói Quả mà không có Nhân hoặc chỉ nói Lý mà không có Sự hoặc chỉ nói Sự mà không có Lý.

Bài học hôm nay, Hòa Thượng dạy chúng ta phải tin chính mình có thể chuyển được cảnh giới. Việc này tôi rất tin. Tôi có một căn nhà bè ngang có 2 mét 6, tra trên thước Lỗ Ban là rơi vào cung tuyệt mạng, vậy mà mạng cũng không tuyệt. Ngôi nhà đó chúng tôi đã ở hơn 10 năm và ai cũng sống khỏe. Ngôi nhà tuyệt mệnh ấy là nơi tôi đã phiên dịch, lồng tiếng không biết bao nhiêu đĩa giảng của Hòa Thượng Tịnh Không và tiếp đón nhiều vị đại đức nổi tiếng. Rõ ràng phong thủy rất tốt!

Cho nên cách để chuyển đổi cảnh giới là tích cực làm việc thiện lành, làm việc lợi ích chúng sanh. Nếu chúng ta ở nơi có hoàn cảnh tốt đẹp, mà chúng ta ngày ngày làm việc tự tư tự lợi, có hại cho cộng đồng, xã hội thì chắc chắn long mạch nơi đó cũng tự

đứt đoạn. Cho nên Hòa Thượng nói chúng ta phải tin chính mình có thể chuyển được cảnh giới.

Giống như Ngài Tiêu hà mà thầy Thái kể, đã nhận mảnh đất khô cằn, khó canh tác, xong con cháu đời sau phát đạt. Còn những người chọn mảnh đất phì nhiêu, tốt đẹp thì con cháu lại bán hết, nên sau này, không còn đất, không còn gì để sống, gia tộc lui bại tan tác hết./.

### **Nam Mô A Di Đà Phật**

*Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!*

*Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!*